

Januari 2001

**S
a
n
g
h

K
i
r
a
n**



Netaji Subhash Chandra Bose

Inhoudsopgave:

- Bouddhiek: Subhash Chandra Bose
- Swami Satyamitranand Giri
- Kleurplaat
- Lachen met Rajindra
- Soechna's

सुभाष चन्द्र बोस

Subhash Chandra Bose

Vroeger werd Bharat gewelddadig geregeerd door de Engelsen. In die periode werd Subhash Chandra Bose सुभाष चन्द्र बोस geboren. Hij groeide op tot een jongeman, die zijn moederland Bharat liefhad en haar wilde bevrijden uit engelse handen.

Als kleine jongen had hij een plakboek, waarin hij plaatjes van mahapurush en vrijheidsstrijders verzamelde, waaronder ook plaatjes van Jhasi ki rani Laxmibai. Toen zijn vader hier achter kwam, verbrandde hij dit plakboek uit angst voor strafmaatregelen van de Engelsen. Later begon kleine Subhash steeds meer boeken van Swami Vivekanand te lezen. Hierdoor werd hij geïnspireerd om Seva te doen. Zijn studieboeken keek hij praktisch nooit in. Inmiddels studeerde hij aan de universiteit filosofie. Niemand zag hem ooit studeren uit zijn boeken en bij examens leverde hij zijn antwoordvellen ver voor tijd in bij de examinerator. Toch slaagde hij steeds cum laude voor zijn examens.

Tijdens zijn studieperiode zijn twee gebeurtenissen belangrijk:

1. hij maakte een viermaandelijks shibir voor militaire trainingen mee. Hij leerde met geweren te hanteren, paardrijden, taekwondo etc. Deze kennis en kunde zou hem later, bij het oprichten en onderwijzen van de Azaad Hindu Fauj, van pas komen.
2. vrienden van hem organiseerden een achtdaagse bijeenkomst, waarin over de situatie van Bharat van gedachten gewisseld zou worden. Ook veel geneeskunde- studenten zouden hieraan deelnemen, waaronder P.P.Dr.Keshav Baliram Hedgewar. Hier leerden deze twee mahapurush elkaar kennen. Zij begonnen zich dingen af te vragen. ‘ Ons land Bharat is zo groot en de eenheid onder de Hindu’s is zo klein! Niemand is trots zichzelf een Hindu te noemen! Overal in het land heerst chaos en onvrede! Wie gaat deze situatie veranderen? Wie gaat deze, haast onmogelijke taak volbrengen?’

Subhash Chandra Bose begon toen met zijn propaganda voor een onafhankelijk Bharat. Hij ging het hele land rond en sprak daarbij met heel veel mensen. Zijn felle ideeën begonnen de jeugd aan te trekken. De felle ideeën van Subhash en zijn werkzaamheden voor een onafhankelijk Bharat deed de Engelsen schrikken. Ze stopten hem in de gevangenis. Jaren lang bleef hij onder slechte omstandigheden opgesloten in de gevangenis, waardoor zijn gezondheid achteruit ging. De Engelsen stuurden hem toen het land uit en Subhash mocht niet meer naar Bharat terug keren.

Hij ging naar Europa. Met name bleef hij lang in oostenrijk, Duitsland, Engeland en Italië. Hij ontmoette mensen als Hitler, Mussolini e.a. Aan Hitler gaf hij een boek over de Hindu Dharm en cultuur, met daarin het swastika teken. Hitler had hieruit de swastika overgenomen en er een slechte betekenis aan gegeven. Tijdens zijn bezoeken probeerde Subhash een inschatting te maken welke landen, tegenstanders van Engeland, Bharat zouden kunnen helpen om vrij te worden. De mensen die hij bezocht, begonnen hem te zien als de vertegenwoordiger van een vrij Bharat en verleenden hem hun medewerking.

Tijdens de tweede wereldoorlog streden er duizenden soldaten van Bharat mee aan de zijde van Engeland. Met name de sterke Gurkha’s waren erg gewild door de Engelsen, omdat

zij goed getrainde, vastberaden soldaten waren. Er zijn dan ook talloze Hindu soldaten gesneuveld op Europese bodem tijdens de tweede wereld oorlog! Duitsland en Italië lieten Hindu krijgsgevangen vrij, die Subhash zouden helpen. Ook lokale Hindu verenigden zich en meldden zich bij Subhash om hun Bharat te bevrijden van de wreedheden van de Engelsen. Subhash richtte in Europa, Bharat, Japan en Singapore verschillende kampen op, om de Hindu's wapens te leren hanteren en bereidde hen voor op een oorlog tegen de Engelsen. Zelfs Hindu vrouwen hadden zich bij hem aangemeld en vormden een apart regiment onder de naam 'rani laxmibai regiment'. Hij gaf zijn leger de naam 'Azaad Hindu Fauj'. Zijn soldaten leerde hij de leuze "JAI HIND" te schreeuwen, dat hun enthousiasme zou vergroten.

Helaas, helaas..... alle moeite loonde niet. De omstandigheden keerden zich tegen de Azaad Hindu Fauj. Engeland en haar bondgenoten begonnen de tweede wereldoorlog te winnen, Japan (Hiroshima, Nagasaki) werd gebombardeerd met kernbommen, zware regenval deed de wegen onbegaanbaar maken voor de te voet marcherende Azaad Hindu Fauj en hun voedselvoorraden raakten op. Veel soldaten werden ziek. Azaad Hindu Fauj kreeg een zware nederlaag te verduren. Ook Subhash werd ziek. Enkele van zijn vrienden brachten hem met een kleine Japanse vliegtuig in veiligheid naar een ander stad, maar..... het vliegtuig is nooit op de plaats van bestemming aangekomen. Niemand weet wat er met Subhash Chandra Bose is gebeurd. Vele jaren later heeft de regering van Bharat een aantal keren een onderzoek ingesteld, maar steeds waanneer bleek dat Subhash wellicht nog zou leven, werd het onderzoek op mysterieuze wijze stopgezet.

Subhash Chandra Bose wordt door de Hindu's uit liefde "NETAJI" genoemd. Netaji betekent leider. Toen hij president werd van het "Indian National Congress" noemde Rabindrenath Thakur hem ook Desh-Nayak. Hij was de leider van Azaad Hindu Fauj en gaf richting aan grote groepen jonge Hindu's. Hij stelde ons een voorbeeld van moed, organisatievermogen en opoffering.

Jai Hind!

Swami Satyamitranand Giri:
voormalig Shankaraachaarya, verspeider van Sangh vichaar en
vooraanstaand lid van de Sant Samiti

Hij heeft de Varg in Rotterdam bijgewoond en heeft daar de volgende bouddhiek gegeven:

Ik ken sangh al heel lang. 4 sarsanghchalaks heb ik gezien en met hen allen heb ik nauw samen gewerkt.

Keshav leerde de mensen over hun sankriti, hun itihaas. Hij leerde hun over hun mahapurush en maakte hun trots. Het gevolg? Duizenden pracharaks, die hun huis verlaten hebben om de samaaj, dharm, sankriti te dienen. Een 'bargad ka per' begint met een stam, maar ontwikkeld zich zodanig dat hij na een tijdje duizenden stammen heeft en je uiteindelijk de oorspronkelijke stam niet eens meer kunt herkennen. Zo is Sangh ook.

En zo moet Sangh ook in jullie land, in Nederland verspreiden. Verspreid de shakha binnen de hele samaaj en leer de mensen dat Sangh niet alleen is om te eten en te drinken. Maar een nobel doel heeft.

Zoveel aakraman is er geweest op de Hindu's, zoveel zijn de Hindu's uitgebuit, toch bleef de Hindu samaaj groeien. Zij heeft kennelijk toch zelfvertrouwen (aatmavishwaas). Neem het voorbeeld van Shaheed Bhagat Singh. Hij wilde zij Hindu Dharm niet opgeven. Hij is toen levend in brand gestoken en is daarna nog opgehangen. Maar zie de trots van de Hindu moeder. Zij hadden zijn as in tabeedy gestopt en hun kleine kinderen omgedaan. Zij dachten: "als er weer een leven geofferd moet worden voor mijn land sanskriti, laat dat dan mijn zoon zijn". Zo een mentaliteit is nu ook nodig!

En die mentaliteit probeert Sangh aan de Hindu's te leren. Sangh leert de mensen tijd, geld, moeite e.d. te offeren voor de samaaj. Dit is zo een nobel werk en is zo waardevol, dat het niet in geld is uit te drukken.

Sangh maakt de mensen sanskaariet, geeft hen sanskaar, geeft hen Hindu Dharm ke pratie gaurav, en leert hun Bharat mata ki jai. Wat Israël voor de joden is en wat Mekka voor de mohammedanen is, dat is Bharat Mata ook voor ons. Hindu's hebben drie moeders: hun eigen moeder van vlees en bloed, Gau Mata en Bharat Mata. Deze drie moeders verdienen allen hetzelfde respect!

Als laatste wil ik jullie, swayamsevaks van Sangh, vragen om Hindi in de shakha te spreken. Dit is erg, erg, erg belangrijk. Hindi heeft een eigen waarde en een eigen zoetigheid. Ook thuis moeten jullie Hindi praten. Daarbuiten kun je gewoon Nederlands praten.

VERGEET NIET: een Hindu is Sarva Shreshth, want hij gelooft in karm, in goede daden. Hij wil altijd goede daden verrichten. Als dit niet of onvoldoende kun in dit leven, dan heeft hij i.t.t de christen en mohammedaan nog een volgend leven.

Kleurplaat:



Lachen met Radiender

Amitji stapt boos de winkel binnen, waar hij de vorige week een kettingzaag heeft gekocht. “Mooie kettingzaag” schreeuwt hij “ik heb er het hele weekend over gedaan, om één boom om te zagen!”.

“Nou”, zegt de verkoper, “laten we eens kijken”. Hij start de kettingzaag waarop Amitji hem aankijkt en vraagt: “Wat is dat voor geluid?”

Arwiend loopt door een weiland, waar wat koeien grazen.

“Boe”, loeit er een.

Zegt Arwiend: “Ik schrik heus niet hoor, want ik had je allang gezien!”

Krishan loopt met Avinash over het strand.

Avinash zegt: “Kijk Krishan, een boot”.

Krishan: “Nee meneertje, dat is een hovercraft”.

Avinash: “Hoe schrijf je dat?”

Krishan: “Eh, nee wacht eens ... het is toch een boot!”.

Rakesh loopt over straat en ziet tien meter verder een bananenschil liggen. Denkt hij bij zichzelf: “Oh nee, daar ga ik weer!”.

Radishwarji en Ravindra zijn op safari in Afrika en plotseling staan ze tegenover een woedende leeuw.

Radishwarji gooit een steen, maar mist de leeuw. Daarna schreeuwt hij: “Ravindra, ren zo hard als je kunt!”.

Zegt Ravindra: “Waarom zou ik wegrennen, jij gooide toch die steen?”

Vandena en Lalita lopen samen door de stad. Lalita blijft stilstaan bij een sjieke boetiek waar een mooie jurk in de etalage staat.

“Vind je ‘m mooi?” vraagt Vandena.

“Ja, heel mooi”, zegt Lalita.

“Vindt je ‘m echt heel erg mooi?”, vraagt Vandena.

“Ja, werkelijk prachtig”, zegt Lalita.

“Nou weet je wat?”, zegt Vandena, “dan gaan we morgen weer kijken.”

Soechna's

- ❖ De spardhaa (competitie) zal op Zaterdag 21 april gehouden worden in Schiedam. Adres: Nieuwe Damlaan 5. Voor meer informatie kunt U altijd terecht bij Uw mukhya Shikshak.
- ❖ Sharirik Vibhaag en Bouddhiek Vibhaag hebben aan aantal syllabi uitgebracht te weten:
 - Dharm ke 10 lakshan, de 10 kenmerken van Dharm.
 - Hindu Sanskriti ke pratik, Hindu-symbolen
 - Amrit Vachan, leerrijke citaten
 - Upyogi Kahaniya, nuttige vertellingen
 - Sangh Khel, overzicht van alle Khel die in de shakha's gespeeld worden.Deze syllabi kosten €17,50 per stuk, m.u.v. van de "Sangh Khel" syllabus die €14,50 kost.
- ❖ Hindu Swayamsevak Sangh heeft nu een website in het Nederlands. U kunt daar terecht voor onder andere informatie over shakha's, activiteiten, geet etc. Het adres van deze site is: www.sangh.nl
Op de site zelf staat ook een overzicht van pagina's die gaan over Hindu Dharm, Hindu Sanskriti of Hindu samaaj.
Suggesties voor de site zijn natuurlijk altijd welkom.

Sangh Kiran wordt in de shakha's gratis verspreid, maar donaties voor toekomstige publicaties zijn welkom. Postbank: 827495 t.n.v. Hindu Swayamsevak Sangh o.v.v. Sangh Kiran.