

# Sangh Kīran

Maart 2002

Ingezonden:



*Het doel van HSFN is het vergroten van de samenhang onder **Hindoe studenten**. Alleen een grotere betrokkenheid van Hindoe jongeren kan ervoor zorgen dat het Hindoeïsme, onze leer, onze tradities, onze normen en waarden worden behouden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de Hindoes en de Hindoebeschaving de juiste kleur behouden. U kunt het op de web op zoeken. Het website is [www.hsfn.nl](http://www.hsfn.nl)*

## Inhoud:

- ✧ Karmvati
- ✧ Wist je dat...
- ✧ Aacharan Pramukh, Bhaashan Kaam
- ✧ Soechna`s

## Karmvati

In een koninkrijk die Mevaar heette, woonden een koning en zijn koninginnen. Deze koning heette Samarsingh. Maar die was overleden en omdat de kroonprins van dit land nog niet oud genoeg was om te kunnen regeren nam de jongste koningin zijn taken over. Zij heette Karmvati. Karmvati was erg dapper en slim. Ze was goed in het regeren van een land en wist hoe ze oorlog moest voeren.

In die tijd was er een machtige koning die Mohammed Gauri heette. Hij had samen met zijn grote leger Mevaar aangevallen. Op dat moment had niemand van de grote strijders de kracht en de durf om het leger tegen te houden. De ongeruste soldaten van Mevaar gingen naar Karmvati toe en vroegen wat ze moesten doen om hun land te beschermen. Toen Karmvati hoorde dat niemand de moed had om tegen deze tegenstanders te vechten werd ze erg boos. Ze vroeg aan de soldaten: “Is er niemand die de moed heeft om zijn maatri-bhoemi (moederland) te beschermen!” Ze pakte haar wapenuitrusting en maakte zich klaar om te vechten. Samen met de dapperste soldaten die alles zouden doen voor hun moederland ging Karmvati naar het slagveld. Daar begon ze een tegenaanval. Door haar standvastigheid, kracht en vertrouwen begonnen de soldaten en grote strijders hun moed terug te krijgen. Ze kwamen terug op het slagveld en streden mee net zo lang tot de vijanden verslagen waren.

Op deze manier zorgde Karmvati met haar moed en kracht ervoor dat niemand haar moederland kon overnemen. Ook al was ze een vrouw.

## *Wist je dat...*

- Vinod Khoshla de mede oprichter van Sun Microsystems is?
- Vinod Dham de maker is van de Pentium chip (90 % van de computers van vandaag werken hier mee)?
- Premji (de CEO van Wipro Industries) de derde rijkste man op de wereld is?
- De maker van Hotmail (het nummer 1 web van de wereld gebaseerd op email) Sabeer Bhatia is?
- De Indiërs de rijkste zijn van alle etnische groepen in de VS. Deze Indiërs zijn zelfs beter dan alle blanken en oorspronkelijke bewoners van dat land?
- In de VS wonen er 3.22 miljoen Indiërs (1.5% van de bevolking).  
Op dit moment zijn (ongeveer):
  - 38% van de doktoren in de VS Indiërs.
  - 12% van de wetenschappers in de VS Indiërs.
  - 36% van de wetenschappers van de NASA Indiërs.
  - 34% van de Microsoft werknemers Indiërs.
  - 28% van de IBM werknemers Indiërs.
  - 17% van de INTEL wetenschappers Indiërs.
  - 13% van de XEROX werknemers Indiërs



## *Aacharan Pramukh, Bhaashan Kam*

**E**r heerst veel onenigheid in de Hindu Samaaj.

*De mensen voelen zich aarya samaji of sanatani. Dat is goed, maar eerst moeten wij onszelf Hindu voelen: 'Ik ben in de eerste plaats een HINDU en daarna pas samajij of sanatani'. Deze stromingen hebben alleen betrekking op de puja- paddhati. Er is echter maar 1 Dharm: de Hindu Dharm. Daar moeten we ons bewust van zijn.*

*Ons doel is hetzelfde: de Hindu Samaaj verenigen, ontwikkelen. Maar we staan er te ver vanaf. En ondanks dat we hetzelfde doel hebben voelen we ons niet met elkaar verbonden. Vergelijk het alsof we allemaal op de omtrek van een grote cirkel staan. Dat stelt onze huidige positie voor. Ons doel is het centrum van die cirkel. Naarmate we allen dichterbij ons doel komen, komen we ook dichterbij elkaar, de afstand tussen ons wordt kleiner. We moeten dus allemaal doelbewust blijven en gezamenlijk naar dat ene doel toewerken.*

*Hindu Dharm leert: 'Bahudjan hitaaya, Bahudjan sukhaaya'. Het algemeen belang dient op de voorgrond te staan. Niet het eigen belang, of het belang van de eigen kleine organisatie. Niet mijn aashram, mandir of organisatie moet voorop staan, maar de Hindu Samaaj moet voorop staan. We moeten leren om groots te denken!!!*

*Het is fout om afgunst van elkaar te hebben. Iedereen heeft wel iets goeds in zich. Laten we daar gebruik van maken. Zelfs toen Ravan dood ging, liep Lakshman naar hem toe voor antiem shiksha. We zeggen Dharm ki jai ho, adharm ka naash ho..... om dharm te beschermen moeten we de slechte dingen in een persoon vernietigen en geen afgunst ten opzichte van die persoon kweken.*

*Willen we deze problemen van de Hindu samaaj oplossen, dan is er maar 1 mantra voor: Aacharan pramukh aur bhashan kam (minder praten en meer nadruk op correct gedrag en correct handelen)*

## Soechna's

- ❖ Vanaf januari 2002 zal er in elke shakha *ghosh* geoefend worden.
- ❖ Op 29, 30, 31 maart en 1 april 2002 zal de *Europese shibir* gehouden worden in Nederland (Amsterdam). Hier zullen veel Europese landen aan meedoen, zoals Denemarken, Noorwegen, Engeland, Duitsland, Nederland, etc.
- ❖ De *spardhaa* (competitie) van 2002 zal op zaterdag 7 april in Utrecht gehouden worden. Meer informatie kunt u vragen aan uw Mukhya shikshak
- ❖ Hindoe Studenten Forum Nederland de nationale organisatie voor de Hindoe studenten, is op het web te bezoeken [www.hsfn.nl](http://www.hsfn.nl). In de volgende editie zal er een interview met het bestuur van HSFN opgenomen worden.
- ❖ Stichting Werkgroep Agni is ook op de web te bezoeken [www.agni.nl](http://www.agni.nl)
- ❖ Dit jaar is de Sangh Shiksha Varg van vrijdag 26 juli tot en met zondag 4 augustus.

---

*Sangh Kiran wordt in de shakha `s gratis verspreid, maar donaties ten behoeve van toekomstige publicaties zijn welkom. Postbank : 827495 t.n.v. Hindu Swayamsevak Sangh o.v.v. donatie Sangh Kiran.*