

SANGH KIRAN



(Guru Govind Singh)



Het is de taak van een ieder om uit zichzelf juist te handelen, dan uit vrees voor een ander.



Dit moet jouw leefregel zijn, die je steeds voor ogen staat: wacht niets af van anderen, doe het zelf.



देने के भाव से समाज में एकता व प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष ।



सत्य मेरी मां है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, ज्ञान्ति पत्नि तथा क्षमा पुत्र है ।
ये छः ही मेरे सगे सम्बन्धी हैं ।

GURU GOVIND SINGH

juni 1995

Sangh Kiran is
een uitgave van

Hindu
Swayamsevak
Sangh.

*H.S.S. stelt zich
tot doel de eenheid*

*onder de Hindu's
te vergroten.*

*Zij bereikt dit door
nadruk te leggen op*

*de basisprincipes
van de Hindu Dharm*

*en probeert deze
principes ook in*

*het dagelijks leven
te verwezenlijken.*

Heel vroeger werd uit elke Hindu gezin de oudste zoon genomen en gevormd tot een Sikh (सिख). Deze Sikh's zouden de Hindu gemeenschap beschermen en dienen. Toen kwam de periode dat Bharat (भारत) honderden jaren lang overheerst werd door de mohammedanen (Moghuls). De Moghuls probeerden met geweld de Hindu's tot de Islam te bekeren. Zij vernielden hun Mandir's (मन्दिर), doodden vele Hindu's en namen de Hindu rijkdommen mee om zo de Hindu Dharm en Hindu cultuur te vernietigen.

Guru Govind Singh (1666 - 1708) kwam als leider van de Sikh's samen met de andere Sikh's hiertegen in opstand. Hij heeft zijn hele leven moeten vechten. Zijn vader en zijn twee oudste zonen zijn samen met duizenden andere Sikh's door de Moghuls in de strijd gedood. Zijn twee jongste zonen (van 8 en 10 jaar!) zijn, omdat zij hun Hindu Dharm niet wilden opgeven voor de Islam, levend tussen stenen muren dichtgemetseld.

De Moghuls konden deze dingen doen, omdat de Hindu's niet verenigd waren. Het was zelfs zo dat veel Hindu's, uit angst voor hun leven en het leven van hun vrouw en kinderen, de Islam hadden geaccepteerd en in opdracht van (uit angst voor) de Moghuls tegen de eigen Hindu's gevochten hebben. Het ergste was dus, dat Guru Govind Singh vaak tegen zijn eigen Hindu broeders (die bang waren voor de Moghuls) heeft moeten vechten.

De Sikh's zijn te herkennen aan de volgende vijf kenmerken, ook wel de vijf "K's" (क) genoemd:

- केश (Kesh): Lange haren en een lange baard;
- कंघा (Kangha): Een kam om de lange haren te kammen;
- कड़ा (Kara): IJzeren armbanden;
- कच्छा (Kaccha): Een doek om middel en schouders; en
- कृपाण (Kripaan): Een zwaard.

Guru Govind Singh noemde een Sikh met deze kenmerken ook wel een Sant Sainik (सन्त सैनिक). Tevens moest de achternaam van een Sikh eindigen met Singh (सिंह). Het heilige geschrift van de Sikh's is de Guru Granth Saahib (गुरु ग्रंथ साहब) en hun Bhagvan wordt Sat Shri Akaal (सत् श्री अकाल) genoemd.

Bekend is ook het gezegde van Guru Govind Singh:

‘ सवा लाख से एक लड़ाई, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाई, तमो गोविन्दसिंह कहलाई. ’ Dit betekent: ‘ Ik ben pas Govind Singh als ik één Sikh tegen 125.000 vijanden kan laten vechten, net zo als één roofvogel veel waardevoller is dan duizenden andere vogels.

Verslag Shibir

Vrijdag 14 April: De eerste dag voor mij was moeilijk, omdat ik dacht dat ik in een andere gan (groep) zou komen. Dat was ook zo. Dus vroeg ik de shikshak of ik naar de toilet mocht. Hij zei: "Ja, ga maar". Ik ging niet naar de toilet, maar naar de keuken. Daar vroeg ik Bea monsi of ze voor ons wilde vragen of we in gan 3 mochten. Later kwam een meneer naar ons toe en zei: "Jullie mogen in gan 3 gaan". En blij dat we waren!

Zaterdag 15 April: Ik werd met hoofdpijn wakker. Dus ik dronk mijn medicijnen op. Ritesh deed dat ook. Later gingen we douchen. De dooch was erg koud. Dat kwam doordat we laat waren opgestaan. Ik keek op de rooster wat we zouden doen. Abhh... we zouden Indiase thee krijgen! Later begon de opening van de Shibir. We deden spelletjes, oefenden en deden nog veel meer.

Zondag 16 April: Vandaag werd ik blij wakker. Ik was al om half 6 wakker. Dus ik ging douchen, samen met Ritesh, met warm water. Alles verliep goed.

Maandag 17 April: Vandaag was de afsluiting van de Shibir. Iedereen kwam kijken: mama, papa, Shania, Wishe, Roopesh Bhaai en Angela Didi. Het was 16.00 uur. De afsluiting begon. Wij deden oefeningen en de swayamsevak uit Engeland deden spelletjes.

Dinsdag 18 April: Ik ben blij dat ik thuis ben. Ik dacht nog aan gisteren. Ik vond het leuk en hoop dat er weer snel een Shibir komt.

Viren



(swayamsevak aan het eten in de Shibir)

Vrijdag 14 April gingen we met de bus naar Rotterdam. Om ongeveer 14.00 uur kwamen we aan op een school in Rotterdam. We mochten eerst de school bekijken. Het was een hele grote, middelbare school. Daarna mochten we gaan lunchen. Toen we gegeten hadden gingen we de Gan (groepen) en Awasi (slaapplaatsen) indelen. Daarna mochten we spelletjes gaan doen. Om 22.30 uur gingen we slapen. We mochten ook kassengevecht houden en moppen vertellen.

Op 15 April om 6.00 uur moesten we wakker worden, douchen en tanden poetsen. Om 7.15 uur gingen we shirik doen (lichamelijke oefeningen) bijvoorbeeld, Wyayam Yoga en Dumbbells. Daarna gingen we ontbijten. Toen we lekker gegeten hadden gingen we boeddhistiek doen per land. Er waren swayamsevak uit 10 verschillende landen op de Shibir aanwezig: Nederland, Engeland, USA, Bharat, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Zwitserland, Noorwegen en Korea. De swayamsevak van het buitenland waren heel erg aardig en vooral de Engelse swayamsevak waren erg grappig. We konden het heel goed met elkaar vinden. Daarna gingen we weer shirik doen, spelletjes spelen en sporten (voetbal).

Toen kregen we tijd om te douchen en we gingen daarna eten. Om 20.30 uur mochten we plezier maken met z'n allen tot 22.30 uur. Toen gingen we slapen. En zo gingen de leuke dagen verder tot Maandag 17 April om 16.00 uur. We moesten afscheid nemen van elkaar en naar huis gaan. Ik vond het heel erg leuk daar en ik heb er ook heel veel van geleerd.

Ashwan

धृति ---- रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाए ॥

~~~~~

Dashrath (दशरथ) was de koning van Ayodhya (अयोध्या), hoofdstad van het welvarende koninkrijk Koshal (कोशल), aan de oever van de rivier Saryu (सर्गु). Dashrath was een nobele en rechtvaardige koning en iedereen hield van hem. Hij was zo dapper dat zelfs Indra (इन्द्र), de koning van de Devta's (देवता), zijn hulp vroeg als zij oorlog voerden met de Rakshasa's (रक्षस). Op een keer toen Indra in oorlog was met de Rakshasa Shambar (शम्बर), vroeg hij wederom de hulp van Raja Dashrath. Dit keer ging zijn vrouw Kaikeyi (कैकेई) met hem mee. De strijd duurde lang en was hevig en hoewel de Devta's hadden gewonnen, was Dashrath in het hevigst van de strijd gewond geraakt. Kaikeyi had toen weken lang de gewonde Dashrath verpleegd en zo zijn leven gered. Toen Dashrath weer hersteld was mocht zij van hem als dank voor het redden van zijn leven twee wensen doen, die zij bewaarde voor een later tijdstip.



Dashrath was in het hevigst van de strijd gewond geraakt. Kaikeyi had toen weken lang de gewonde Dashrath verpleegd en zo zijn leven gered.

Raja Dashrath had naast Kaikeyi nog twee andere koninginnen: Kaushalya (कौशल्या) en Sumitra (सुमित्रा). Kaushalya was de moeder van Shri Raam (श्री राम), Kaikeyi van Bharat (भरत) en Sumitra van Lakshman (लक्ष्मण) en Shatrughan (शत्रुघ्न). Alle vier prinsen waren even rechtschapen als dapper, maar Dashrath hield het meest van Shri Raam, die getrouwd was met Sita (सीता) en die de favoriet was van heel Ayodhya. Shri Raam had een onberispelijk karakter en stond bekend om zijn goed gedrag (सदाचार). Toen Shri Raam volwassen werd, toonde hij de eigenschappen die horen bij een goede koning. Daarom wilde Dashrath Shri Raam kronen tot koning (राज्याभिषेक). Iedereen was blij met deze beslissing van Dashrath, behalve Kaikeyi.

Zo gebeurde het dat toen Raja Dashrath op een middag naar Kaikeyi toe ging, hij haar in een slecht humeur aantrof. Het leek alsof zij erg boos was. Toen Dashrath Kaikeyi zo zag, ging hij naast haar zitten en vroeg haar: "Lieve koningin, Vertel mij wat er aan de hand is. Waarom ben je boos? Wie heeft jou iets aangedaan? Al zijn het de Devta's, die jou iets hebben aangedaan, ik zal wraak nemen." Maar Kaikeyi weigerde te antwoorden. Toen kwam bij Dashrath de gedachte dat hij zelf haar misschien iets had misdaan en zei tenslotte: "Ik zweer bij mijn allerliefste Raam dat ik je opzettelijk niets heb misdaan. Morgen zal ik Raam kronen tot koning en zal heel Ayodhya feest vieren. Ben je dan niet blij?"



Toen Kaikeyi dit hoorde, zei ze: "Jij hebt mij destijds wel twee wensen gegeven, maar zul jij ze ook vervullen?" Dashrath lachte en antwoordde hierop:

➔ "Het is sinds mensenheugenis de gewoonte van het geslacht Raghu, dat wat wij zeggen, we ook doen, al moeten wij daarvoor ons leven opofferen -

➔ रघुकुल रीत सदा चली आई । प्राण जाए पर वचन न जाए ॥ "

"O Heer, luister dan goed naar mij!", zei Kaikeyi.  
"Mijn eerste wens is dat Bharat gekroond zal worden tot koning en mijn tweede wens is dat Raam veertien jaren lang in het woud moet verblijven." Toen Dashrath dit hoorde werd hij bleek van kleur. Eerst kon hij geen woord meer uiten en stond geveld als een boom, die getroffen is door de bliksem. Daarna liet hij zijn hoofd zakken en dacht: "Is dit soms een nachtmerrie? Wat voor moois had ik in petto voor Raam en kijk wat er nu gebeurt!"



Daarna liet hij zijn hoofd zakken en dacht: "Is dit soms een nachtmerrie?"



Shri Raam vroeg toen beleefd aan Kaikeyi:

"Moeder, vertel mij,

waarom is mijn vader zo verdrietig?"

Dashrath stond altijd vroeg op, maar was nu zo verdrietig dat hij de volgende ochtend niet aan het hof verscheen. De hele avond had hij niet geslapen en dacht alleen maar aan Shri Raam. Toen alle mensen zich al hadden verzameld en Dashrath er nog steeds niet was, gingen Shri Raam en Sumant (सुमन्त), de eerste minister van koning Dashrath, naar het verblijf van de koning. Daar zag Shri Raam zijn vader in een erbarmelijke toestand, zijn lippen waren gedroogd en zijn lichaam erg warm. Shri Raam vroeg toen beleefd aan Kaikeyi:

"Moeder, vertel mij, waarom is mijn vader zo verdrietig? Ik zal alles doen om zijn verdriet te verminderen." Nadat Shri Raam alles van haar had vernomen, lachte hij en zei liefdevol: "Lieve moeder, alleen zulk een zoon die luistert naar zijn vader en moeder zal gelukkig zijn. Mijn lieve broertje Bharat zal koning worden en ik zal naar het

woud gaan en veel goede dingen van de wijze Rishi's (ऋषि) en Moeni's (मुनि) aldaar leren. Welk een geluk kan ik mij nog meer wensen?"

Toen de mensen van Ayodhya dit vernamen werden ook zij erg verdrietig. "Wat is Ayodhya zonder Shri Raam?", dachten zij. Iedereen probeerde Shri Raam over te halen om in Ayodhya te blijven, maar Shri Raam was erg standvastig (धृति) en hield voet bij stuk. Hoe kon het immers gebeuren dat iemand van het geslacht Raghu iets had beloofd en dat niet waarmaakt? Dit was voor hem ondenkbaar. Hij zou doen wat hem te doen stond. Ondanks alle verzoeken en gebeden van heel Ayodhya namen Shri Raam, Sita en Lakshman afscheid van iedereen in het koninklijk paleis en van de hele stad Ayodhya en vertrokken zij gekleed als Sanyasi's (संन्यासी) naar het woud.

 *Belangrijk* 

  
GURU PURNIMA UTSAV

U WORDT BIJ DEZE ALVAST UITGENODIGD VOOR  
HET GURU PURNIMA UTSAV (UTSAV - उत्सव - FEEST), DAT DIT JAAR  
IN DEN HAAG OP ZATERDAG 1 JULI EN  
IN AMSTERDAM OP ZONDAG 16 JULI  
GEVIERD ZAL WORDEN.

*PROGRAMMA: SHAKHA, OPVOERING, BOUDDHIK, GURU DAKSHINA (VRIJWILLIGE  
BIJDRAGE), DHOJAN, BOEKENVERKOOP, TENTOONSTELLING, VIDEOCLIP.*

DE PLAATS EN TIJD ZAL U TE ZIJNER TIJD  
VIA EEN APARTE UITNODIGING BEKEND GEMAAKT WORDEN.

 *Belangrijk* 

*Er zijn op dit moment twee Samiti Shakhia's (shakhia voor meisjes) in Den Haag:*

|                |                          |                                     |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <i>Dag:</i>    | <i>Vrijdag</i>           | <i>Zaterdag</i>                     |
| <i>Tijd:</i>   | <i>18.00 - 19.30 uur</i> | <i>10.00 - 12.00 uur</i>            |
| <i>Plaats:</i> | <i>Beetsstraat 88</i>    | <i>Abraham van Beyerenstraat 56</i> |

*In Rotterdam en Utrecht zijn er Sangh Shakhia's (shakhia voor jongens) gestart:*

|                |                             |                          |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|
|                | <i>Rotterdam</i>            | <i>Utrecht</i>           |
| <i>Dag:</i>    | <i>Dinsdag</i>              | <i>Woensdag</i>          |
| <i>Tijd:</i>   | <i>18.00 - 19.30 uur</i>    | <i>18.00 - 20.00 uur</i> |
| <i>Plaats:</i> | <i>van Helmontstraat 33</i> | <i>Grote Trekdreef 3</i> |