

oktober 2001

# Sangh Kiran



*Shivaji maharaj werd geboren op 17 februari 1630. In de periode vielen Mugals Bharat aan en wilden Haar veroveren en de Hindu's met geweld bekeren tot de Islam. Hij zou later de strijd met hen aanbinden om zijn Bharat, Hindu Dharm & Hindu cultuur te beschermen.*

*Inhoud:*

- Vier menselijke karakters
- Spardhaa
- Vorming individu en gemeenschap
- Soechna's

## Vier menselijke karakters

*In de wereld zijn er vier menselijke karakters te onderscheiden op grond van hun (karakter)eigenschappen.*

Deze zijn:	1.	सत्पुरुष	Satpurush
	2.	बीच की दशा	Beech ki dasha
	3.	राक्षस	Rakshasa
	4.	कोई शब्द नहीं	Koojie shabd nahie

### 1. सत्पुरुष Satpurush

In de wereld zijn er mensen die wij सत्पुरुष noemen (de eerste karakter). Het gehele leven van zulke mensen is gewijdt aan het verrichten van zulk werk dat valt onder de categorie van het beste dat een mens in zijn leven kan en hoort te doen. Het lukt hen hun hele leven met goed werk bezig te zijn. Zulk een mens kan alleen na veel oefening en moeite gevormd worden. Alleen van zulke mensen kan het gezin, de gemeenschap en de hele wereld het goede pad, om tot geluk en rust te komen, leren. Precies zo moet ook elke swayamsevak proberen te worden door onafgebroken zijn hele leven naar de shakha te gaan en zich met सघं कार्य (Sangh kaarya) bezig te houden.

### 2. बीच की दशा Beech ki dasha

Mensen met de tweede karakter zitten in een situatie tussen goed en kwaad (in het midden, neutraal) en hun leven leven zij ook op zo een manier. Zij houden zich soms met goede zaken en dan weer met slechte zaken bezig. Zij boeken echter nooit vooruitgang en blijven hun hele leven op hetzelfde niveau (situatie, toestand).

De meeste mensen op aarde leven op zo een wijze. Zij verdoen eigenlijk hun tijd, omdat zij geen vooruitgang boeken, terwijl zij denken dat zij erg veel bereikt hebben. Het doel van het leven van een mens is namelijk het steeds verbeteren van jezelf om uiteindelijk मोक्ष (moksh, eenwording met Bhagwan) te bereiken. Terwijl als je nu weer met goede en dan weer met slechte zaken bezig bent, dan verdoe je je tijd, want je zult geen मोक्ष bereiken (daarvoor moet je steeds beter worden). Manieren om मोक्ष te bereiken is door kennis van de heilige geschriften (सत्ग्रन्थ का ज्ञान) op te doen en in de gezelschap van goede mensen (सत्सघं) te verblijven en daardoor je eigen leven en daarmee het gezinsleven en uiteindelijk de gemeenschap te verbeteren.

Wij moeten ons daarom steeds ervan bewust zijn in welke richting wij ons leven sturen. Gaan wij in de richting van verval of juist in de richting van positieve ontwikkeling? Wij

moeten gebruik maken van onze kennis van het goede en het kwade (विवेक), anders kunnen wij nog zo veel ons best doen, maar iets bereiken zullen wij niet.

3. राक्षसी स्वभाव *Rakshasi, Swabhav*

De derde karakter wordt राक्षस, दानव, दैत्य, असुर, नीच (rakshasa, daanav, daitya, asur, niech) genoemd. Deze mensen leven alleen voor zichzelf en denken ook alleen aan zichzelf en niet aan anderen (asocialen). Voor het eigenbelang zijn zij tot alles in staat. Zij kunnen voor het eigenbelang zelfs anderen benadelen.

4. कोई शब्द नहीं *Koojie shabd nahie*

Voor de vierde karakter bestaat er niet eens een woord om het te kunnen omschrijven. Al hebben zulke mensen er zelf geen belang bij, al hebben zij met bepaalde zaken niets te maken, toch proberen zij constant anderen te benadelen.

**KORTOM:**

Van deze vier karakter is de eerste soort (सत्पुरुष) het beste. Deze groep mensen denkt niet aan het eigenbelang, maar constant aan het belang van anderen. De tweede groep mensen denkt zowel aan zichzelf als aan anderen, zij doen goed, maar ook kwaad. De derde groep mensen benadeelt anderen voor het eigenbelang (राक्षस) en de vierde soort mensen geeft al haar kracht aan het constant benadelen van anderen, al hebben zij er zelf geen baat bij.



**I**k vond de Spardhaa op zaterdag 21 April 2001 in Schiedam over het algemeen in zijn geheel wel leuk.

Ook waren sommige dingen in de *Spardhaa* nieuw voor mij.  
(omdat dit de 1<sup>e</sup> *Spardhaa* voor mij was).

Om te beginnen vond ik dat de waarop de *Dwadj* werd opgehesen een heel goed beeld geeft van de manier hoe het in *India* en *Suriname* ook gebeurd (nl. met het trompet geluid erbij).

Ook vond ik het goed dat er door een microfoon werd gesproken zodat wat er gezegd werd goed te verstaan was.

Maar desondanks heb ik op sommige punten nog wat aan te merken

Om te beginnen vond ik het eten op zich best wel lekker alleen was het op het moment dat iedereen begon te eten koud geworden.

En ik vond dat niet iedereen evenveel rekening hield met de tijd zodat we bij bijvoorbeeld voetbal nauwelijks de tijd hadden om een doelpunt te scoren.

Wat ik het leukste en het spannendste van de *Spardhaa* vond waren de prijsuitreikingen van de *Geet of Mantra* & de *shakha* die de *Spardhaa* had gewonnen.

*Verslag van Arwind*

## *Vorming individu en gemeenschap.*

Elk mens moet eerst zichzelf goede eigenschappen eigen maken, zichzelf geschikt maken en dan pas de gemeenschap gaan vormen. Wij kunnen de gemeenschap niet verbeteren (vormen) als wij zelf niet (goed) gevormd zijn.

Jezelf verbeteren houdt in dat je jezelf goede eigenschappen eigen maakt, dat je je leven op een juiste, goed georganiseerde wijze inricht. Het verbeteren van de gemeenschap houdt in dat je de zwakheden, tekortkomingen en misverstanden (ongewenste situaties) van de gemeenschap wegwerkt en dan de gehele gemeenschap in één richting, in de richting van positieve ontwikkeling, stuurt door haar te onderrichten en door zelf het goede voorbeeld te geven en zo uiteindelijk van haar een eenheid maakt.

Allereerst moeten wij onszelf geschikt maken, voordat wij de gemeenschap kunnen vormen. Elk mens moet de juiste en voor hem gepaste kennis bezitten. Deze kennis verkrijgt hij van het gezin (van huis), van school en van leraren (गुरु). Het regelmatig en goed volgen van de shakha van Sangh is ook een manier waarop veel geleerd kan worden en waar men zowel verstandelijk als lichamelijk vooruit gaat. Om goed gevormd te worden is het verkeren in goede gezelschappen (सतसंघं) noodzakelijk. Effectief en efficiënt gebruik maken van de beschikbare tijd en leven volgens normen, waarden, regels en Dharm (धर्म) is broodnodig. Zelfverzekerd zijn door liefde en overgave te hebben jegens Bhagwan. De gedachten, de kennis, de handelingen en de spraak moeten allen rein zijn. Door zulke dingen kan een ieder zichzelf op eigen kracht geschikt maken om de gemeenschap te dienen.

Hoe moeten wij nu de gemeenschap (समाज) vormen ? समाज bestaat uit twee woorden सम् (sam) en अज (adj). सम् betekent gelijk en komt van समान en अज betekent Bhagwan, Brahm (ब्रह्म). Dezelfde Brahm is overal aanwezig. Dat wil zeggen dat de gehele gemeenschap gelijk is, met andere woorden een vorm van Brahm, een spiegelbeeld van Bhagwan. Elk mens is daarvan een onafscheidelijk onderdeel en daarom voor een gelijk deel gerechtigd tot het geluk of ongeluk, de goedheid of slechtheid van diezelfde gemeenschap. Daarom zeggen de geleerden dat wij door middel van onze kennis, ervaring en karakter, maar voornamelijk door middel van onze goede eigenschappen, de gehele gemeenschap moeten dienen, want wij zijn verantwoordelijk voor de huidige situatie van de gemeenschap. Het dienen van de gemeenschap is hetzelfde als het dienen van Bhagwan. Wij moeten haar belangeloos, zonder bijbedoelingen vooruit helpen. Hiertoe moeten wij ook één worden, waardoor onze gemeenschap zich kan ontplooiën tot een beschaafde en geleerde gemeenschap.



# Soechna's

- Er gaan binnen kort shakha's beginnen in Voorburg en Leidschendam.
  
- Als iemand iets wilt schrijven in de Sangh Kiran dan kan dat. Geef aan je mukhya shishak door wat en waarover je wilt schrijven.
  
- Wilt U als U families heeft in de steden waar er shakha's zijn, hun ook naar de shakha sturen.
  
- Er zal Samiliet shakha zijn in de herfst vakantie. Vraag aan je mukhya shikshak voor meer informatie.

- Gangaajali

Vanaf Oktober 2001 zullen we in alle shakha's het systeem van gangaajali invoeren. Dit houdt in dat de swayamsevaks in de shakha de mogelijkheid krijgen om, wanneer hen dat uitkomt, kleingeld (een dubbeltje of kwartje) mee mogen nemen naar de shakha en dat geld in de shakha-spaarpot mogen stoppen. Het is de bedoeling dat de swayamsevaks wat kleingeld van henzelf meenemen: een beetje van hun zakgeld of spaargeld.

Een oudere swayamsevak van de shakha zal de shakha-spaarpot beheren en wekelijks aan het eind van de shakha in 1 minuut tijd rapporteren aan de andere swayamsevaks over het balans. Het kleingeld uit de shakha-spaarpot zal steeds met overleg van de swayamsevaks indien nodig gebruikt worden voor kleine benodigdheden van de shakha: een nieuwe bal of een nieuwe vlaggestok of de ehbo-doos aanvullen e.d.

Abhimanyu shakha in Den Haag heeft bij wijze van proef dit systeem van Gangaajali al een jaar geleden ingevoerd. In dat ene jaar hadden de swayamsevaks van Abhimanyu shakha FL 200,- bijeen gespaard. In gezamenlijk overleg hadden zij tijdens de shakha besloten om de helft te doneren voor de ramp in India van Februari 2001 (aardbeving in Gujarat) en met de andere helft van het bedrag hebben zij vanshi's (fluiten) gekocht en leren zij nu fluitspelen na afloop van de shakha.

Heeft u nog vragen over Gangaajali dan kunt u altijd contact opnemen met de shikshak van de shakha.

*Sangh Kiran wordt in de shakha's gratis verspreid, maar donaties voor toekomstige publicaties zijn welkom. Postbank: 827495 t.n.v. Hindu Swayamsevak Sangh o.v.v. Sangh Kiran.*